



DÄR GLÄDJE MÖTER FRAMGÅNG

## Värdegrund

### **ALLA ÄR LIKA VÄRDEFULLA!**

*I vår förening är alla åkare lika värdefulla och ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga.*

Alla åkare får själva påverka hur de tänker kring sin idrott och hur mycket de vill satsa. För att fånga upp detta sker enskilda samtal mellan tränare och åkare. För att ge bästa möjliga träning till åkare på de olika nivåerna är träningsgrupperna indelade utifrån kunskapsnivå/testnivå. Du är värdefull!

### **GLÄDJE OCH SAMHÖRIGHET!**

*Vår förening strävar efter att de som tränar och verkar i föreningen ska känna glädje och samhörighet vid olika aktiviteter.*

Vi strävar efter att ha frivilliga aktiviteter där man hjälper till utifrån att man vill göra något bra för sin förening och för att känna samhörighet med andra medlemmar. Föreningen är beroende av att vi är många som hjälps åt. Alla behövs!

### **RESPEKT OCH OMTANKE!**

*När vi möter varandra inom föreningen och andra utanför föreningen gör vi det med respekt och i positiv anda.*

När vi är med i en förening är vi samtidigt också dess ansikte utåt. Det är viktigt att vi tänker på att vi hela tiden representerar föreningen i olika sammanhang. Detta är viktigt i träningsarenan, i omklädningsrummen, under uppvärmning, på tävling, på läger eller i andra sammanhang. Vi bryr oss om varandra!

### **GLÄDJE, TRYGGHET OCH VÄLMÅENDE!**

*Vår övertygelse är att när vi medlemmar känner glädje inom sporten och föreningen då kommer också framgången.*

Vi tror, att med en känsla av sammanhang, meningsfullhet och glädje i vår förening så kommer vi nå framgång på många olika plan. Främst att vi kommer ha välmående barn och ungdomar som kommer fortsätta länge inom konståknningen. Att våra tränare känner att det ger positiv energi, är utvecklande och vill fortsätta verka inom föreningen. Sist men inte minst hoppas vi att de föräldrar som ställer upp på olika sätt fyller på sin energi när andra mår bra runt omkring.